

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com
A. van der Meijden

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
J.A. Hobo
G. de Joode

DIAKENEN J.W. Boogert
A.J.W. Boote
R. van Zante

SCRIBA D. de Joode
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst
in het kerkelijk centrum

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Komt er nog wat van?

... en zeggen: "Waar is de belofte van Zijn toekomst?"
2 Petrus 3 : 4

Rekenen met de toekomst, dat is heel moeilijk.

Ieder doet het, zeker bij het begin van een nieuw jaar, maar wie weet wat de toekomst is?

Onze tekst spreekt niet zozeer over de toekomst, maar wel over Zijn toekomst. De Heere Jezus Christus komt naar ons toe; de toekomst is Zijn wederkomst.

Rekenen we daar mee?

De tekenen der tijden kondigen die toekomst aan en toch doen we net alsof we nergens van weten. Daarvan niet, tenminste.

Zij zeggen, dat daar niets van komt. Men haalt over deze toekomstverwachting de schouders op en mompelt: "Er verandert niets". Alles gaat zijn eendere gang. Dit mompelen noemt Petrus spotten.

Hoe snel bevinden wij ons onder de spotters, omdat ook wij Zijn toekomst niet tegemoet zien. Dat is ongelooft!

Tegenwoordig lijkt het wel of men weinig geloof heeft in de toekomst. Zij is ook allesbehalve een belofte, zij dreigt ons als een catastrofe te overvallen.

Echter de belofte van Zijn toekomst blijft. Zijn toekomst is vol van belofte voor eenieder die in Hem gelooft. En wij vragen gelovig: Komt er nog wat van? Kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk.

Lezen: 2 Petrus 3 en Mattheus 1: 1 - 7
Uit: Bijbels dagboek "Wees Gij mijn gids"

45e Jaargang, no. 1244, 3 januari 2022

KERKDIENSTEN

Zondag 9 januari 2022

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. H.J. Hagedoorn, Hellouw
1^e collecte: Mensenkinderen
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 16 januari 2022

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
1^e collecte: IZB - Passie voor missie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 20 januari 2022

15:00 uur: Ds. E. Groot-Karsijn
Dienst in Woon- en zorgcentrum Avondlicht

Zondag 23 januari 2022

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede
1^e collecte: Friedenstimme
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

Geen zondagsschool in verband met coronamaatregelen.

Kinderoppas:

Geen kinderopas in verband met coronamaatregelen.

Schoonmaakrooster

10 t/m 15 jan: Anne en Lijntje van der Weerd
17 t/m 22 jan: Rika van Brakel en Nel van der Linden

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

De onderzoeken die Jan van Arendonk (Achterweg) in de laatste weken onderging, geven een steeds zorgelijker beeld. Dat de Heere hem, familie en anderen in zijn kring wil dragen op de vleugels van Zijn beloften. “Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, o Hoorder der gebeên” (Psalm 65:1 ber. 1773)

Corrie Verploegh (Zworrelstraat) kwam weer thuis na verblijf in Het Gasthuis. We danken God dat het zo voorspoedig gaat.

Helaas kon de Kerstdienst in Avondlicht niet doorgaan vanwege een virus dat rondging. Gelukkig is dat uiteindelijk meegevallen en zijn we dankbaar dat het huis weer meer geopend is.

Sommigen zullen het nieuwe jaar met veel verwachting en goedsmoeds ingaan. Anderen gaan het in met zorgen, (opnieuw) met gemis of een situatie die nooit went. Dat de rijke woorden van Dietrich Bonhoeffer vanuit zijn gevangenschap in een concentratiekamp aan het begin van het nieuwe jaar tot ons mogen spreken:

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
(vertaling: J.W. Schulte Nordholt)

Verlies

“Sporen van liefde zijn het mooiste wat iemand achter kan laten. Nu zij ons heeft verlaten, moeten wij haar loslaten”, staat in het gedicht op de rouwkaart van *Miep van de Water-de Jongh*. Zij overleed op 9 december 2021 op de leeftijd van 75 jaar, nadat zij was geboren op 1 juli 1946 (dit is een kleine correctie ten opzichte van datum in het voorgaande kerkblad). Op vrijdag 17 december werd in een plechtigheid afscheid genomen van haar. In dankbaarheid werd herdacht wat ze mocht betekenen in het gezin, de gemeenschap en in Gods schepping. In de overdenking klonk de uitnodiging van Christus om bij Hem de rust te zoeken: Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven (Mat. 11:28). We wensen haar man (Molenkamp), kinderen en alle nabestaanden deze rust van Christus toe.

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem



Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

Afspraken bezoekerwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.



Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.



Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs



Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje



Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

UIT DE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Doopdienst

We hopen op D.V. 16 januari Syb Christiaan van Baalen ten doop te houden. De *Omikron*-ontwikkelingen stemmen niet hoopvol voor een uitgebreide feestelijke dienst met veel gemeenteleden bij elkaar. Op kleinere schaal hopen we echter wel de dienst doorgang te laten vinden, en het maakt gelukkig het machtige sacrament niet minder betekenisvol. We wensen met name het gezin van Leo en Eline een gezegende voorbereiding.

Eindejaarscollecte

Ongeveer gelijktijdig met het vorige kerkblad ontving u een enveloppe met daarin een acceptgiro voor de Eindejaarscollecte. Hartelijk bij u aanbevolen. De opbrengst is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente. Een gift overmaken kan via

NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000 950925 (ten name van Hervormde Gemeente Herwijnen en onder vermelding van 'eindejaarscollecte').

Hartelijk dank.

Actie Kerkbalans



Van 15 tot en met 29 januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie waarbij we u en jou vragen om een bijdrage om al het werk van de plaatselijke Hervormde Gemeente mogelijk te maken. Bezoekwerk, jeugdwerk, de zondagse kerkdiensten, het werk onder ouderen en zieken, de bloemengroet, het evangelisatiewerk, et cetera et cetera. Belangrijk en gewaardeerd werk, dat echter wel geld kost.

De kerk heeft ook andere inkomsten dan Kerkbalans, dat klopt. Via collecten, giften en acties hopen we zo'n € 57.355 binnen te krijgen. Dat is uiteraard een schatting, maar wel een nauwkeurige. Er blijven echter onzekerheden, al is het maar vanwege corona.

De uitgaven in 2022 zijn €124.616. Dat zijn kosten voor het eerdergenoemde werk, maar ook voor energie, afdrachten aan de landelijke kerk (PKN) enz. Er is dus een 'gat' van afgerond € 67.500, dat we willen dichten via Kerkbalans.

Zijn al die uitgaven wel echt nodig?

Een terechte vraag. Het antwoord is, ja, die zijn nodig. Op de meeste uitgaven hebben we geen invloed. Denk aan het salaris van een predikant, vergoedingen voor gastpredikanten en afdrachten aan de landelijke kerk. En ook dit jaar mag u aannemen: we kijken steeds kritisch naar de uitgaven waar we wél invloed op hebben, zoals inkoop, energiekosten en klein onderhoud. Maar verder bezuinigen is amper mogelijk.

Iemand vraagt zich misschien af, 'er zijn toch ook inkomsten via de Kringloop-Kas?' Zeker. We zijn erg blij dat de Kringloop-Kas dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers goed draait. De opbrengst uit de Kringloop-Kas is echter bestemd voor het Onderhoudsfonds, waaruit het onderhoud aan kerk, pastorie, bijgebouwen, tuin wordt betaald. Dat zijn behoorlijke kosten. En de kas brengt uiteraard ook kosten met zich mee.

Oké, dan blijft er gat over van € 67.500. Is dat haalbaar?

Ja, dat is haalbaar. Als we als jong en oud ons steentje bijdragen is dat zeker haalbaar. Daar hebben wij het volste vertrouwen in. De afgelopen jaren is immers ook gebleken dat u en jij ons niet in de kou lieten staan, maar jullie schouders eronder hebben gezet.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Misschien is het goed ook even stil te staan bij wat 'de kerk' ons waard is. Wat geven we aan de kerk, ook afgezet tegen uitgaven voor bijvoorbeeld luxe, je mobieltje, uitgaan, vakantie. Uiteraard mag er ook geld worden besteed aan andere dingen dan de kerk. Maar we gaan ervan uit dat de kerk er niet een beetje 'bijhangt', om het kort door de bocht te zeggen.



Een flinke groep gemeenteleden geeft naar draagkracht (en soms zelfs meer!). Actie Kerkbalans is weliswaar een 'vrijwillige bijdrage', maar mensen beseffen dat vrijwillig niet vrijblijvend is! Daar zijn we erg blij mee. De opbrengsten in 2020 en 2021 lieten een hartverwarmende stijging zien. We bidden en hopen dat we die trend met z'n allen vasthouden.

Wat moet ik dan geven?

Altijd een lastige vraag. Veel mensen vinden het fijn een richtlijn te hebben. We gebruiken daarvoor een tabel die door meer kerken wordt gebruikt. De tabel staat hieronder. Als iedereen de tabel hanteert, halen we de € 67.500 ruimschoots.

We begrijpen uiteraard dat niet iedereen evenveel heeft te besteden. Toch hebt u misschien nog wel ruimte, hopen we. Door af te wegen wat de kerk u waard is en de tabel als richtlijn te gebruiken.

Deed u nog niet mee aan Kerkbalans? Of kwam het nog niet tot een verhoging van uw bijdrage? U hebt nu de kans: *geef volgens de tabel, dan reddet we het wel!* Sommige gemeenten vragen hun leden minimaal € 50, € 75 of € 100 te geven, als ze het afgelopen jaar minder gaven dan deze bedragen. Wij vinden dat eigenlijk best een goed idee!

Zullen we het eens proberen? Veel mensen geven al in termijnen; bijvoorbeeld elke maand een bedrag. 12 x € 30 is ook € 360. Om maar een voorbeeld te geven.

Fiscaal aftrekbaar

Goed om te weten: giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maakt u gebruik van de regeling voor een 'periodieke gift', dan kan het voordeel zelfs hoger uitvallen, aangezien dan de volledige gift aftrekbaar is. U vindt daarover meer informatie op de website nhkherwijnen.nl onder 'ANBI'.

Hoe gaat het nu verder?

In de week van maandag 17 januari worden de enveloppen rondgebracht. In de enveloppe zit ook informatie over de manier van ophalen in de huidige coronatijd. Plus een brief met een toelichting op Actie Kerkbalans.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen	Bijdrage kerkbalans per maand:	Bijdrage per jaar
	percentage	in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2022.

Het college van kerkrentmeesters

Eigen KerkApp

'We appen'. 'Even in de app kijken'. Het zijn inmiddels bekende uitspraken geworden. Iedereen met een mobiele telefoon of tablet weet waar we het over hebben. We hebben apps om te WhatsAppen, onze bankzaken te regelen, de weersverwachting te bekijken, het laatste nieuws te checken, in te loggen via DigiD et cetera, et cetera. Sinds enige tijd bestaat er ook een app voor kerken, de KerkApp. Gebouwd door Donkey Mobile, door mensen met een kerkelijke achtergrond. Tientallen gemeenten maken inmiddels gebruik van deze app. Ook wij als Hervormd Herwijnen krijgen onze eigen app.

We gaan nog niet alles verklappen, dat bewaren we tot het volgende kerkblad. Toch lichten we alvast een tipje van de sluier op. De app gaat allerlei informatie bevatten. Zo komt bijvoorbeeld het kerkblad in de app te staan, als pdf-bestand. Ook de kerkdiensten staan in de app, met tijden, de voorganger, de doelen van de collecten. Om slechts een paar voorbeelden te noemen. Er is ook een agendafunctie en een collectefunctie. Er zijn binnen de app verder allerlei 'groepen'; algemene groepen voor iedereen, maar ook aparte groepen voor de zondagsschool, de kerkenraad, de kosters etc etc. Dat klinkt nu misschien allemaal nog wat ingewikkeld, maar wie straks eenmaal op de app zit zal merken dat het zich eigenlijk vanzelf wijst.

Een commissie van een aantal gemeenteleden is de afgelopen maanden aan de slag gegaan, na een voorlichtingsavond vanuit Donkey Mobile. De commissie heeft zelf een beetje warmgedraaid met de app. De komende dagen maken enkele andere gemeenteleden kennis met de app. Eind deze maand rollen we de app verder uit, zoals dat heet. Via het kerkblad krijgt u meer informatie over het downloaden, de mogelijkheden en de werking van de app.

De app is alléén voor leden van de Hervormde Gemeente Herwijnen. Het is dus een besloten app.

Maar, genoeg voor dit moment. In het volgende kerkblad meer. Ter geruststelling: het kerkblad blijft gewoon bestaan, de collectebonnen blijven en de website blijft. Deze laatste wordt overigens wel in een nieuw jasje gestoken.

Kortom: genoeg om naar uit te kijken in het volgende kerkblad!

Oud papier inleveren

Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

Jarigen

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
10-01	C.A. van Velzen	91	Biermanlaan
13-01	A.H. van Arendonk-van Oort	85	Wilgenlaan
18-01	H.C. de Leeuw-Gijssen	88	Raadsliedenstraat Leerdam

Bloemengroet

De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:

1. Jan van Arendonk (Achterweg)
2. Marcel de Joode (Meerenburg)
3. Dhr. J. en Mevr. J. de Fockert (Meerenburg)
4. Mevr. W. Kornet (Pieterswaard)
5. Fam. Ammeraal van Arkel (Tiel) 12,5-jarig huwelijksjubileum
6. Dhr. en Mevr. Overheul (Kromme Akkers)
7. Dhr. en Mevr. van Arkel (Korshof) 50-jarig huwelijksjubileum



Hulp nodig in coronatijd?

Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege het coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen tijd leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of burens. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl) of

06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

VERANTWOORDING

Collecten

12 dec.	1 ^e collecte	€	115,15	Diaconie
	2 ^e collecte	€	76,25	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	80,50	Pastoraat en prediking
19 dec.	1 ^e collecte	€	74,50	Schuldhulpmaatje West Betuwe
	2 ^e collecte	€	41,45	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	40,30	Pastoraat en prediking

In december is voor de collecten diaconie ontvangen € 35,00.

Collecten via de bank voor de kerkrentmeesters € 200,00.

Ontvangen via:

Diaken Arjan Boote € 50,00 voor de diaconie, € 10,00 voor de zondagsschoolcollecte.

Diaken J.W. Boogert € 5,00 + € 7,00 (collectebonnen) voor de kerk, € 20,00 voor de oudejaarscollecte en € 40,00 (collectebonnen) voor diverse doeleinden.

Ouderling Arno van der Meijden € 100,00 voor de kerk.

Hannie van der Meijden € 5,00 + € 20,00 voor de kerk.

Ouderling kerkrentmeester Henk de Bruin € 20,00 voor de diaconiecollecte van 19 december 2021.

Ds. Wilhelm Roseboom € 100,00 voor diverse doeleinden.

Ouderling kerkrentmeester Ton Hobo € 5,00 voor de zondagsschool, € 20,00 voor het kerkblad en € 50,00 voor de oudejaarscollecte.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Collectes

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
- ♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
- ♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

ACTIVITEITEN

Kringen

De komende weken zitten we officieel in een lockdown. Dat betekent helaas dat de kringen voorlopig stilliggen. Ook de eerder geplande Bijbelgesprekkring van 11 januari gaat dus jammer genoeg niet door.

Catechese

Op het moment van schrijven is nog niet bekend of de scholen weer opengaan. Over het algemeen reageren de jongeren niet enthousiast op online catechese, na een aantal uur online school. Daarom lijkt het me beter het nog een weekje extra aan te zien en dan weer fysiek te starten. Bij catechese kunnen we eventueel ook na Pasen nog doorgaan (daar zijn we in de afgelopen twee seizoenen al bijna aan gewend geraakt).

Om een lang verhaal kort te maken:

Follow Me 1^e en 2^e klassers: 17 januari om 19:15 uur

Follow Me 3^e en 4^e klassers: 17 januari om 20:20 uur

Follow Me Next (16+): 16 januari om 20:00 uur

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

Onlangs vierde Boaz zijn tweede verjaardag, voor de tweede keer in lockdown. Hij is niet anders gewend. Voor onszelf zal ik deze periode niet als een nare periode omschrijven, dat vind ik het voor heel veel anderen in meer ingewikkelde situaties.

Een rare tijd is het wel voor ons. En ik ben wel benieuwd wat voor invloed dit nu uiteindelijk zal hebben op de allerkleinsten. In de korte periode dat er meer mogelijk was, viel het me bijvoorbeeld op dat Boaz voortdurend verwonderd zat rond te kijken in grotere groepen. Vooral bij bulderend of schaterend groepsgelach, zag je hem denken: wat is dat voor raar gebeuren? We hopen maar dat hij ooit dat nog eens volop kan ontdekken dat onze Schepper ons ook zeker voor dat gedrag geschapen heeft.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Zondag 16 jan

20.00 uur

Follow Me Next (16+)

Maandag 17 jan

start Actie Kerkbalans

Maandag 17 jan
Maandag 17 jan
Zaterdag 2 apr

19.15 uur
20.20 uur

Follow Me 1^e en 2^e klassers
Follow Me 3^e en 4^e klassers
Rommelmart

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 24 januari 2022 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

14 feb	voor 3 weken	2 mei	voor 3 weken
7 mrt	voor 3 weken	23 mei	voor 3 weken
28 mrt	voor 2 weken	13 juni	voor 3 weken
11 apr	voor 3 weken	4 juli	voor 8 weken

Reis door het jaar

De deur naar 't nieuwe jaar gaat voor ons open.
Daarachter wacht een steile trap omhoog.
Niet élke trap is makkelijk te lopen,
niet élke tree is zichtbaar voor het oog.

Driehonderd vijftig treden wachten
en dringen ons, de trap omhoog te gaan.
't Zij traag of moeizaam, soms verlangend, jachtend,
naar 't onbekende eindpunt bovenaan.

Met velen zullen we de trap bestijgen.
Dus reikt elkander maar de helpershand.
Dus waar verdriet is, of gevaren dreigen –
maar deel ook blijdschap uit, zo en-passant!

Zó om ons heen ziend naar de mede-klimmers,
wordt elke trede een belevenis.
Wie open hart en ogen heeft, ziet immers,
dat elke nieuwe tree gegeven is.

Wie open hart en oren heeft, weet immers,
dat elke stap met God verweven is.

Jelly verwaal – uit: Leven van dag tot dag

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 3 weken
- REDACTIELEDEN** Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 842576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel
- KERKDIENT OP USB** Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl
- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00